

Nieuwsbrief Joanne's kinderen in Oeganda - Maart 2015

Het is alweer twee maanden geleden dat de vorige nieuwsbrief werd verspreid. Dat betekent niet dat wij hebben stilgezeten.....integendeel: we hebben heel hard gewerkt aan datgene waar we onze vorige nieuwsbrief mee afsloten, n.l. het oprichten van een stichting.

Dit is dan ook de laatste nieuwsbrief van 'Joanne's kinderen in Oeganda' die jullie zullen ontvangen, want de volgende nieuwsbrief zal de naam van de nieuwe stichting hebben:



Op maandag 2 maart hebben Elske, Anja, Arent en Helma, de vier bestuursleden van de nieuw gevormde stichting, hun handtekening gezet onder de oprichtingsakte van de Stichting Joanne Foundation op het kantoor van notaris Brinkman. Goede vrienden hebben de kosten van het opstellen van deze akte voor hun rekening genomen en we zijn hen erg dankbaar voor dit mooie gebaar!



En dan moet er veel geregeld worden, inschrijving Kamer van Koophandel, ANBI status aanvragen, officiële beleidsplannen opstellen, contacten met de bank over het omzetten van de bestaande rekeningen in zakelijke rekeningen enz. En niet te vergeten: het opzetten van een website. We zijn heel blij dat we jullie kunnen vertellen dat dit (met dank aan Henri Weikamp) goed gelukt is. Op www.joannefoundation.nl worden jullie vanaf nu op de hoogte gehouden van alle nieuwtjes en van alle activiteiten. De Facebookpagina 'Joanne's kinderen in Oeganda' blijft voorlopig ook nog bestaan, maar misschien gaan we daar tzt ook de naam van aanpassen. We houden jullie op de hoogte.

Het aantal nieuwsbrieven zal vermoedelijk minder worden omdat we jullie op de hoogte kunnen houden via de website. Maar er zal toch altijd informatie zijn die we niet via het internet met jullie kunnen delen ivm de privacy gevoeligheid.

De stichting heeft nu ook een eigen emailadres: info@joannefoundation.nl

Overigens: niet alles gaat zo snel als we zouden willen..... de ANBI status is aangevraagd op 5 maart en het schijnt acht weken te duren voordat je daar een reactie op krijgt. Dus begin mei weten we meer.

We willen met de Joanne Foundation op de met 'Joanne's kinderen in Oeganda' ingeslagen weg verder gaan. We richten ons in eerste instantie op de kinderen en daarna, afhankelijk van het beschikbare budget, zullen we ook nog andere activiteiten ontwikkelen. Ook hierover zullen we jullie goed op de hoogte blijven houden.

Voor ons was het ondertekenen van de oprichtingsakte een heel bijzonder moment, heel dubbel. Enerzijds blij dat we het realiseren van Joanne's droom nu ook formeel geregeld hebben, maar anderzijds doet het ook pijn.....het had niet nodig moeten zijn.....

Na het ondertekenen van de akte zijn we met z'n vieren naar Joanne's graf geweest, onze hoofden vol gedachten.....



Joanne's Library and Reading Club



Ook in Oeganda wordt er niet stilgezeten. Zoals jullie weten is Joanne's Library and Reading Club een groot succes: er komen dagelijks gemiddeld dertig kinderen en in het weekend soms wel zestig kinderen. En niet alleen om een boek te halen en vervolgens weer naar huis te gaan. Nee, de meeste kinderen komen er ook om te leren lezen, omdat hun ouders te arm zijn om het schoolgeld te betalen.

Dat betekent dat al deze kinderen in de woonkamer van Apollo's huis op de grond zitten of buiten onder een afdak. Dat is eigenlijk een ongewenste situatie, vandaar dat we met Apollo hebben afgesproken om de storeroom (bijkeuken/schuur) in zijn huis te gaan verbouwen en geschikt te maken voor de Library and Reading Club. Dat betekent dat er inmiddels al een vloer gestort is, een plafond gemaakt is en de wanden afgewerkt worden.



De consequentie van het verbouwen van de storeroom tot Library and Reading Club is dat Apollo nu geen opslagruimte meer heeft voor o.a. zijn geoogste mais, matoke (bananen), bonen en andere groenten. Daarom hebben we het plan opgevat om een nieuwe storeroom te laten bouwen, met daarin ook een keukenhoek. De huidige kookplek is eigenlijk veel te klein, zeker wanneer je je bedenkt dat Innocent vaak kookt voor de kinderen uit de buurt die thuis nauwelijks te eten krijgen omdat hun ouders te arm zijn.



Maar eerst willen we een watertank laten bouwen, want vorig jaar hebben we dakgoten laten aanleggen aan het huis van Apollo, maar er is nog geen watertank. Apollo is gelukkig creatief in het bedenken van oplossingen: hij zet steeds een jerrycan onder de afvoerpijp en vangt zo het water op.

Gelukkig is het regenseizoen begonnen. Het is maandenlang erg droog geweest en de oogst is daardoor erg slecht.

Apollo is, nu het weer regent, begonnen met het inzaaien van groente zaden in de hoop er straks een goede oogst van te hebben.

Innocent als vroedvrouw

Anja is in februari in Oeganda geweest en zij vertelt een bijzonder verhaal:

'Op een avond rond 23.00 uur, Apollo en Innocent lagen al in bed, werd er door een man op de deur gebonsd. Hij riep: "Please help!" Toen Innocent ging kijken stond er een boda driver bij de deur, helemaal in paniek. Hij was geroepen om een vrouw die op het punt stond te bevallen naar het ziekenhuis in Masaka te brengen. Haar man was ziek, hij had een ongeluk gehad met z'n boda; hij was aangereden door een auto en was flink gewond. Hij zal een handicap aan het ongeluk overhouden, en de boda was total loss. Voor het huis van Apollo gaf de vrouw aan dat ze niet verder konden rijden, omdat het kind er aan kwam. De driver sleepte haar de oprit op en legde haar op een stuk gras vlak voor de deur van het huis van Apollo en hij riep de hulp in van Innocent.

Toen Innocent aangerend kwam, was het hoofdje al geboren en al snel verscheen de rest van het lijfje. De moeder was ondertussen buiten bewustzijn. Innocent rende naar binnen om water en lakens te halen. De baby lag stil in het gras en huilde niet. Innocent hield de baby op kop en tikte tegen de biljetjes, maakte met haar vinger het mondje en het neusje van binnen schoon. Toen begon de baby gelukkig te huilen. Ze bracht de moeder weer bij bewustzijn en begon op haar buik te drukken, want de moederkoek moest er nog uit. Met een mes sneed ze de navelstreng door. Het kind maakte ze schoon en legde het op de moeder. Toen ging ze naar het huis van de pastor om te regelen dat moeder en kind daar konden blijven totdat beiden in staat waren om naar het eigen huis vervoerd te kunnen worden. Met moeder en haar dochtertje ging het gelukkig goed.



Op zondag gingen we bij Apollo en Innocent op bezoek om Joanne's Library 'in actie' te zien. Voordat de kinderen kwamen vroeg Innocent of ik met haar mee wilde gaan op kraambezoek. Ze had zelf een pannetje met matoke klaar staan voor de kraamvrouw en ze duwde mij een rolletje met bankbiljetten in de hand, 4000 Ush. (omgerekend € 1,25) en het was de bedoeling dat ik het geld aan het kindje zou geven. Blijkbaar een ritueel bij het afleggen van een kraambezoek. Toen we bij het lemen huis van de pastor kwamen was het kindje net verschoond en het werd in de armen van Innocent gelegd. Zo'n vertederend klein meisje! De moeder kreeg van Innocent het pannetje matoke en ik gaf haar het geld. En meteen stopte de moeder het rolletje bankbiljetten in het piepkleine knuistje van de baby”.

Wat een geluk dat Innocent zo goed heeft gehandeld! Dankzij haar hebben moeder en kind het gered.

Visiting day op de Hope School



Eind maart was het weer visiting day voor de kinderen die in *boarding* zitten, dus op school wonen. Dus ook voor de zusjes Brenda, Joanitah en Jireh.

De hoogzwangere moeder Jeniffer was ook van de partij.

Op visiting day is het de bedoeling dat de kinderen verwend worden met een lekkere lunch, waar de ouders zelf voor moeten zorgen.

Omdat Jeniffer dat niet geregeld had is Apollo naar een 'restaurantje' in de buurt gegaan om voor de zusjes een lekkere lunch en een flesje limonade te kopen.

De kinderen genoten ervan en die volle borden waren in no time helemaal leeg!



Star Project, een initiatief van Apollo en Innocent

Apollo en Innocent voelen zich bevoorrecht omdat ze van ons maandelijks een onkostenvergoeding en een kleine toelage krijgen voor hun werk. Daarom willen ze wat ze hebben graag delen met de allerarmsten in hun community.

Zo heeft Apollo een waterkraan laten slaan achter zijn huis en de mensen uit zijn buurt komen daar dus regelmatig hun jerrycans vullen met leidingwater (terwijl Apollo dus de rekening betaalt aan het waterleidingbedrijf)

Ook wanneer de oogst bij Apollo redelijk goed is uitgevallen (hij irrigeert zijn land in perioden van droogte), deelt hij de bonen, de mais en de bananen met de mensen die het 't hardst nodig hebben. Van de kinderen die naar de Library and Reading Club komen, komen er veel van arme gezinnen. Deze kinderen krijgen van Innocent vaak een bordje eten en soms is dat de enige maaltijd op een dag voor deze kinderen.

Apollo heeft daarom samen met een paar anderen een klein project opgezet, het 'Star Project'. Dat project heeft als doel om de armste mensen in deze community te ondersteunen en het richt zich op concrete en directe hulp, daar waar de nood het hoogst is. Ook probeert het voorwaarden te scheppen waardoor mensen beter in staat zijn om in hun eigen levensonderhoud te voorzien.

Om deze activiteiten goed te kunnen borgen heeft Apollo dit 'Star Project' laten registreren en de documenten laten ondertekenen door bevoegde autoriteiten van het district.

Wij willen als Joanne Foundation ook kijken waar we dit project financieel kunnen ondersteunen. Apollo kan een aanvraag bij ons indienen om een bijdrage in de kosten van een bepaald project.



Het Star Project heeft al tot een aantal activiteiten geleid. Een oude vrouw, die alleen woont in haar huisje, is afhankelijk van de zorgen van haar pleegdochter Irene. De oude vrouw kan niet meer lopen en ligt de hele dag op een kapot en dun matrasje. Apollo heeft voor haar via de Lions club in Masaka een rolstoel kunnen regelen en vanuit het Star Project heeft zij een nieuw matras, een deken en lakens gekregen. Wat wás deze vrouw blij!



Irene, de pleegdochter, is een alleenstaande jonge moeder van drie kinderen, die van alles aan wil pakken om voor haar gezin en haar pleegmoeder te kunnen zorgen. Het Star Project wil haar ondersteunen in haar vaardigheden om zelf voor een bron van inkomsten te zorgen. Voor Irene is er breimachine gekocht. Ze blijkt er heel handig mee te zijn en ze hoopt dat ze met de verkoop van de truien wat geld kan verdienen.

De mensen in Oeganda hebben het al gauw koud: wanneer de temperatuur beneden de 25 graden komt, trekken ze een dikke trui of een jas aan. Daarom verwachten we dat er voor die truien van Irene best een goede afzetmarkt zal zijn.

Tot slot

Deze week heeft de eerste bestuursvergadering van de Joanne Foundation plaatsgevonden. Het was goed om te zien dat alle vier bestuursleden enthousiast zijn en bruisen van de ideeën en de plannen.

We verwachten dat medio april via de lokale media aandacht besteed zal worden aan de oprichting van de Joanne Foundation en aan de nieuwe website, maar we wilden jullie graag vóór die tijd hierover geïnformeerd hebben.

19 April a.s. zal Anja in de kerk in Bredevoort iets vertellen over haar ervaringen tijdens haar bezoek aan Oeganda in februari j.l. en haar ontmoeting met de kinderen.

Wij danken jullie voor jullie betrokkenheid en steun aan de activiteiten van 'Joanne's kinderen in Oeganda' en we hopen dat het werk van de Joanne Foundation ook in de toekomst op jullie steun kan rekenen.



Op deze foto zie je de hand van Joanne en de hand van Grace...

Nu gaan wij samen de handen ineen slaan om verder te gaan met het werk dat Joanne is gestart. We hopen samen Joanne's droom te kunnen realiseren en de kinderen in Oeganda betere toekomstkansen te bieden.

Met hartelijke groet,
Elske, Anja, Arent en Helma

Kijk op onze website www.joannefoundation.nl Email: info@joannefoundation.nl

Wilt u een bijdrage leveren aan ons werk? Er waren meerdere rekeningen in gebruik, o.a. een rekening van Elske (via Schaersvoorde) Deze rekeningen komen te vervallen. We vragen u om alleen het volgende rekeningnummer te gebruiken ivm ANBI status: **NL95RABO 01461.76.472 t.n.v. Stichting Joanne Foundation te Aalten**