

Verslag van bezoek aan Oeganda , Oktober 2014

Arent en Helma Noordink hebben van 11 tot 22 oktober 2014 een bezoek gebracht aan 'Joanne's kinderen in Oeganda'. Dit is hun verslag:

Jovia en haar kinderen Miracle en Agape



We bezochten Miracle en Agape op de 'Little Stars Junior Academy', een prachtige naam voor een heel eenvoudig schooltje, dat staat midden tussen de bananenplantages diep in het binnenland. Miracle was erg blij ons weer te zien. Volgens de headmaster van de school is Miracle's broertje Agape een hele slimme en intelligente jongen, maar hij wil nog weleens spijbelen: hij gaat 's morgens wel op tijd de deur uit, maar onderweg besluit hij dat spelen met zijn vriendjes toch aantrekkelijker is dan naar school gaan. De resultaten zijn desondanks nog redelijk goed, maar hij zou dus veel beter kunnen. Na overleg met moeder Jovia hebben we afgesproken dat hij in januari '15 bij het begin van het nieuwe schooljaar naar de boarding section gaat. Dat betekent dat hij dus op school gaat wonen en alleen in de vakanties naar huis gaat. Dit is op zich heel gebruikelijk in Oeganda en op sommige scholen zelfs verplicht vanaf P5 (groep 7) Maar voor Agape is dit nu dus belangrijk om het

spijbelen tegen te gaan.

Over Miracle waren de docenten zeer tevreden: ze vinden haar een 'promissing girl', ze doet goed mee met de lessen en de resultaten zijn uitstekend. En omdat haar gezondheid de laatste tijd een stuk beter is dan voorheen, is er ook minder schoolverzuim.

Het is overigens niet de bedoeling dat Miracle ook naar boarding section gaat, zij blijft gewoon thuis wonen bij moeder Jovia en ze loopt samen met een nichtje naar school.



Zoals gezegd is de Little Stars Junior Academy een heel eenvoudig schooltje. Nu weten we dat we de scholen in de stad niet mogen vergelijken met de scholen in de village, maar dit was eigenlijk wel heel triest. De kinderen zitten met zo'n 40 kinderen tegelijk in een klein lokaaltje, meestal op de grond. En er ligt geen betonvloer op de grond, dus de leerlingen zitten, soms op een rieten matje, maar meestal gewoon in het zand. En wanneer je je bedenkt dat in de village nog veel jiggers (zandvlooien) voorkomen, hebben we hier met een hele ongezonde situatie te maken. We zullen je de details besparen, maar ga maar eens googelen op 'jiggers', dan zie je wat de gevolgen kunnen zijn....



De school staat in de wijde omgeving goed bekend en dat komt met name door het enthousiaste en betrokken team van docenten. We gunnen deze school dat de situatie zal verbeteren en dat op termijn alle lokalen een betonnen vloer zullen hebben. Wij zullen dat niet gaan financieren uit 'ons potje' maar we gaan tijdelijk een 'zijspoor' in en we gaan wel ons best doen om sponsors of scholen in NL te vinden die b.v. één of meerdere betonnen schoolvloeren willen financieren en misschien ook nog wat schoolbankjes. ... We houden jullie op de hoogte. We waren van ons bezoekje aan deze school zo onder de indruk dat we haast geen foto's gemaakt hebben. .. Gelukkig had Apollo er een paar in zijn telefoon staan.

Het gebied rond Mateete, waar deze school staat en waar Jovia en kinderen wonen, is heel erg arm. De mensen proberen hier wat inkomsten te verkrijgen uit de verkoop van wat ze verbouwen rond hun huisje, maar de oogst dit jaar was erg slecht en dat betekent dat de mensen nog minder te besteden hebben dan anders. Dat merkt Jovia ook in haar winkeltje. De verkoop is de laatste tijd wat terug gelopen, omdat de mensen gewoon geen geld hebben. In haar winkeltje richt Jovia zich echt op de eerste levensbehoeften, dus ze verkoopt geen luxe producten. Gelukkig levert het winkeltje haar wel een beetje op aan inkomsten, maar we hopen dat het straks wat beter zal worden. Het was voor ons de eerste keer dat we haar winkeltje zagen, want vorig jaar is dit plan pas ontstaan. Ze heeft met de zeer beperkte ruimte die ze heeft, er echt iets moois van gemaakt. De winkel ziet er, zeker voor Oegandese begrippen, verzorgd uit.



Waar we van schrokken is welke consequenties het hebben van een winkeltje voor haar woonruimte heeft gehad: ze woont en slaapt nu met haar kinderen in een kamertje achter de winkel, van 3 x 3 mt. Er staat een twijfelaar waar Jovia en Miracle in slapen en Agape slaapt op een matrasje dat 's nachts achter de toonbank wordt gelegd. Verder staat er een bankje en een stoel en dan is er nog nauwelijks een metertje loopruimte, maar daar staan tafeltjes. ...

Dus we hebben met Apollo overlegd of er in de buurt niet iets bij gehuurd kon worden en we zijn blij dat we iets gevonden hebben: in het huisje náást haar huisje/winkel was nog een kamertje te huur. Ook een kamertje van 9 m², maar daar kan ze dan gaan slapen en haar huidige kamertje als zitkamer gebruiken. Een mooie oplossing waar Jovia zielsgelukkig mee is.

Jeniffer en haar kinderen Brenda, Joanitah en Jireh



We hebben eerst Brenda en Joanitah opgezocht op hun nieuwe school, de Hope School. Uit het gesprekje met de headmaster blijkt dat beide meisjes het goed doen. Brenda heeft aanvankelijk wat aanpassingsproblemen gehad, maar ze heeft inmiddels haar draai goed gevonden. En voor Joanitah is het ook goed geweest een stapje terug te doen naar de top class nursery.

Wij vonden Joanitah vorig jaar ook wel erg jong voor de overstap naar P1 (groep 3), ze was toen net 5 jaar! Nu is ze 6 jaar en rijp voor de overstap naar P1. Eind november vindt haar "graduation-party" plaats, een belangrijke gebeurtenis, wanneer de kleuters afscheid nemen van de nursery class en naar de Primary school gaan.





Joanitah en Brenda

Switina



Switina zit sinds kort in ons programma en we bezochten haar op haar nieuwe school waar zij in de boarding section zit. Ze is blij met haar nieuwe school en haar huidige situatie. Ze heeft een half jaar geleden een ongeluk gehad waardoor ze flinke brandwonden heeft opgelopen op haar arm. Deze brandwonden lijken op een paar pijnlijke plekken na, goed te helen en te herstellen.

Phionah

Phionah zocht ons op toen we net in Entebbe waren gearriveerd. Haar school staat in Kampala, dus het was voor haar gemakkelijk om even naar ons hotel te komen. Ze vertelde dat ze het goed naar haar zin heeft op school. Ze volgt een soort kleuterleidstersopleiding in Kampala. Ze woont in het hostel dat verbonden is aan de YMCA school.



Ze is erg blij en dankbaar dat ze dankzij de sponsors in staat is om deze opleiding te volgen.

Toch nog even....Grace



Grace zit officieel niet meer in ons sponsorprogramma omdat ze haar studie heeft afgerond en een baan heeft. Ze is vorig jaar getrouwd en Bonny, haar man, heeft ook een baan. Ze moet nu dus in staat zijn om financieel op eigen benen te staan. Maar al zit ze niet meer in ons sponsorprogramma, ze blijft natuurlijk altijd in ons hart. We hebben haar opgezocht in Mbarara, waar ze nu woont. Ze hebben een leuk huisje gehuurd en ze lijken heel happy te zijn met elkaar.

Grace heeft ons ook de school laten zien waar ze lesgeeft en het was prachtig om te zien dat zij daar zo'n gerespecteerde leerkracht blijkt te zijn.

Op zulke momenten denken we: dit had Joanne voor ogen.....zij zag dat Grace een meisje met talent was en ze heeft haar gestimuleerd een goede opleiding te volgen.

Joanne geloofde in een "inktvlekwerking" : door Grace te helpen, kun je op termijn een heleboel kinderen helpen. En hoe waar blijkt dit nu te zijn.....



Grace temidden van de leerlingen van haar school..... en voor haar klaslokaal.

Joanne's Library and Reading Club

Dagelijks komen er tussen de 30 en 40 kinderen naar Joanne's Library niet alleen om een boek op te halen, maar ook om te lezen, of, zoals in veel gevallen, om te *leren* lezen. Want veel mensen in de buurt zijn te arm om schoolgeld te kunnen betalen, dus de kinderen kunnen niet naar school. En dankzij de reading club kunnen deze kinderen toch leren lezen. Innocent, de vrouw van Apollo is van oorsprong onderwijzeres en zij richt zich nu helemaal op deze activiteit. We hebben van familie, vrienden en bekenden veel leuke Engelse kinderboeken meegekregen en dankzij een paar mooie

giften hebben we 91 kinderboeken kunnen kopen in een plaatselijke boekwinkel. Een mooie aanvulling voor onze boekenvoorraad.



Ook hebben we van diverse mensen duplo, nopper en ander goed speelgoed meegekregen (een hele koffer voll!) De kinderen waren hier ontzettend blij mee en gingen gelijk enthousiast aan het spelen.



Deze 30 tot 40 kinderen 'bezetten' dagelijks Apollo's en Innocents woonkamer (soms zitten ze ook buiten) en dat is eigenlijk niet zo'n gewenste situatie. Daarom hebben we samen met Apollo en Innocent afgesproken dat hun 'storeroom' (soort schuur/bijkeuken) omgebouwd wordt tot Library and reading club. Dat betekent dat er o.a. een vloer gestort moet worden, de muren afgewerkt moeten worden en er een plafond moet komen. Wellicht ook een paar bankjes laten timmeren, dan hoeven de kinderen niet steeds op de grond te zitten. Een goede investering, lijkt ons.

Apollo's groentetuin

Op het stukje grond bij zijn huis proberen Apollo en Innocent wat groenten te verbouwen en de opbrengst van deze tuin is bestemd voor Joanne's kinderen en de gezinnetjes die we ondersteunen. Helaas valt de oogst wat tegen, dus we zijn blij dat we in contact zijn gekomen met docenten het AOC Twello en zij hebben Apollo wat adviezen gegeven over irrigatiemogelijkheden van zijn tuin. Ook hebben zij hem in contact gebracht met Oegandese leraren van een Agrarische school in de buurt. Daar kan Apollo altijd voor advies aankloppen. Een van de docenten die Apollo's tuin bekeek was onder de indruk van hoe goed de bonenplantjes er nu bij stonden. Hoe triest is het dan om te weten dat nog geen 2 dagen later er 's nachts koeien door hun tuin gebanjerd hebben en alles opgegeten en vertrapt hebben. Ze moeten dus helemaal opnieuw beginnen.



Van Intratuin Bredevoort hebben we flink wat groentezaden meegekregen en we hopen dat de komende oogst wat beter zal zijn (en niet door koeien opgegeten wordt)

Nog meer goede giften....

Behalve van Intratuin Bredevoort hebben van nog een aantal bedrijven spullen meegekregen:

Van de Jumbo in Aalten een zak met 250 ballonnen (altijd feest met de kinderen!) en 30 boodschappentassen. Die tassen hebben we verdeeld over de gezinnen, maar het grootste deel is bij Jovia gebleven: zij kan ze verkopen in haar winkeltje.



Van de Benu Apotheek hebben we verbandmiddelen gekregen en van DA Pennings een flinke voorraad paracetamol en wat andere huisapothekmiddelen. We hebben hier pakketjes van gemaakt en aan de schoolverpleegkundigen van de scholen van "onze" kinderen gegeven.

Van tandartsenpraktijk Schillerweijde kregen we twee dozen met kleine tubetjes tandpasta, die we over de gezinnen verdeeld hebben en ook hier weer een flinke voorraad bij Jovia achtergelaten zodat ze die kan verkopen.



Van Reinders Posters kregen we een flinke stapel leuke posters mee: ook die zijn verdeeld over de gezinnen, de scholen en de rest weer naar Jovia voor de verkoop.

We willen bovengenoemde bedrijven hartelijk danken voor hun bijdragen, maar ook willen we de mensen bedanken die kinderboeken of speelgoed hebben meegegeven of een (extra) bijdrage hebben gedoneerd. Dankzij jullie hulp zijn we in staat dóór te gaan met datgene wat Joanne gestart is. Ook is het hierdoor mogelijk vorm te geven aan de nieuwe activiteiten (in de geest van Joanne's droom) zoals de Library and Reading Club.

We hopen dat jullie door dit verslag een beetje een beeld hebben gekregen van het wel en wee van Joanne's kinderen in Oeganda. We zouden met gemak nog wel 5 bladzijden kunnen volschrijven, maar om het een beetje leesbaar te houden, doen we dat maar niet. ☺ Maar mochten jullie vragen hebben of meer willen weten over de kinderen, neem dan gerust contact met ons op.

Met hartelijke groeten,

Arent en Helma Noordink